

## ‘Afscheid’ van Frits

Dit ROEP kent geen rijke traditie waarbij ex-bestuursleden of ROEP-leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij hun vertrek worden bewierookt of uitgebreid worden uitgewuifd. Dat hoeft ook niet maar als professionals kennen wij allen het belang van rituelen, want zoals bekend markeren rituelen een overgang. Nog even de definitie van ritueel : Een overgang met elementen van achterlaten en afscheid nemen en van inwijding in wat komen gaat en wat je nog niet kent.

Mogelijk is niet alle aanwezigen bekend dat Frits een nieuwe fase in zijn leven is ingegaan en dat hij zich heeft teruggetrokken uit allerlei ROEP-activiteiten. Ik hoop dan ook op deze manier Frits te helpen deze overgang formeel goed te laten doorlopen .

Frits heeft waarschijnlijk ook zelf wel wat op met rituelen, wat blijkt uit het feit dat hij enige maanden geleden zelf het Haarlems Dagblad benaderde om zich te laten interviewen. Zo gaf hij in het interview o.a. een globale schets van 22 jaar betrokkenheid bij de eerstelijnspsychologie, alles wat hij achter zich liet en welke nieuwe perspectieven voor hem lagen.

De strekking van het artikel was min of meer dat het nu welletjes mocht zijn. Al het vergaderen en geregeld had hij allemaal lang genoeg meegemaakt en deze “cowboy in de geestelijke gezondheidszorg” (ik citeer Frits zelf vanuit het krantenartikel) had –zoals het een poor lonesome cowboy betaamt- behoefte aan nieuwe horizons. Sommige minder aandachtige lezers meenden zelfs te begrijpen dat Frits met werken als psycholoog zou stoppen maar dit misverstand werd gauw de wereld uitgeholpen. Frits heeft net als vele van zijn collega’s hypotheeklasten en schoolgaande kinderen dus van stoppen kon geen sprake zijn. Hij bleek daarentegen weer helemaal warm te draaien voor een vroegere passie, die na 25 jaar in rust te zijn geweest, weer tot leven bleek te zijn gewekt, namelijk de elektrische basgitaar. Hierover straks kort meer.

Ik wil in mijn afscheidswoordje niet vervallen in het schetsen van alle werkzaamheden die Frits in de afgelopen kwart eeuw voor de eerstelijnspsychologie heeft verzet. Anderen hebben dat vast al eens eerder en beter gedaan en dat moeten we maar zo houden.

Bovendien gaat Frits goed gedocumenteerd door het leven en ik ben hem dan ook zeer dankbaar en erkentelijk dat hijzelf een goed overzichtelijke website heeft gemaakt waarin werkelijk bijna al zijn betrokkenheid bij 22 jaar historie van de eerstelijnspsychologie is geordend. De schets van al zijn bijdragen zal ik dan ook niet zo compleet en overzichtelijk kunnen weergeven als de website al doet. Zo omvat deze site o.a. een archief met radio- en kranten-interviews, publicaties en lezingen e.d. door de jaren heen. Ik mag de geïnteresseerde dan ook graag verwijzen naar de website: [www.fritsbosch.nl](http://www.fritsbosch.nl)

Dus in plaats van een opsomming van al zijn wapenfeiten zal ik mij beperken tot het benoemen van enige kenmerken van Frits die naar mijn idee hebben bijgedragen tot hetgeen hij heeft kunnen verwezenlijken.

Ten eerste valt op zijn inzet en volharding. In alles wat Frits boeit of bezighoudt zet hij de tanden, waarbij hij pas loslaat als het naar zijn idee zijn verdiende plaats heeft gekregen of is opgelost. Deze eigenschap kan lastig zijn (ook voor hemzelf) maar heeft hem ook gebracht waar hij nu is. Vergis u niet: deze vriendelijke, bedachtzame en rustige ogende man kan zo een geducht tegenstander zijn voor de tegenpartij.

Ten tweede valt op dat Frits zich thuis voelt als teamspeler. Hij werkt graag aan een gezamenlijk doel en is soms oprecht verbaasd of gefrustreerd als blijkt dat anderen minder of anders behept zijn met gevoelens van loyaliteit en collegialiteit.

Ten derde valt op dat Frits een vernieuwer is. Hij past goed in het profiel van de ondernemer die innovatief denkt en een eigen pad voor ogen heeft. Deze pioniersgeest is dan ook van meet af aan terug te vinden in zijn activiteiten voor onze professie. Een nadeel van deze vernieuwingsdrang kan weer wel zijn dat hij soms te snel gaat voor anderen en dat de realisering van van de door hem bedoelde vooruitgang daardoor niet in de pas loopt met die van de anderen. Tenslotte is Frits enige mate van ijdelheid ook niet vreemd en zoals bekend vinden ijdele mensen het prettig om gelauwerd te worden omdat zij daar veel kracht uit putten. En zo heeft Frits uit voorgaande laureaten veel kracht geput om tot succesvolle doelgerichte acties te komen voor onze beroepsgroep. Het kan in die zin dan ook sowieso geen kwaad om hem vandaag eens flink in zonnetje gezet te hebben.

Beste Frits,

Nu je bestuurslid, beleidsmedewerker en regelneef af bent (ik kan het eerlijk gezegd nog niet helemaal geloven....) zou ik dit ritueel willen afronden door jou veel geluk toe te wensen in het uitleven van je muzikale aspiraties op de basgitaar.

Gezien de passie en de dagelijkse oefenregelmaat die je hebt ingebouwd kunnen we –om in de definitie van het begrip ritueel te blijven– al niet meer spreken van inwijding. Frits is ook nu al weer voor de zoveelste keer moeilijk bij te benen.

Frits, heel veel speelplezier met je muzikale broeders toegewenst maar hou daarnaast ook nog wat passie over voor je beroepsgroep en de uitoefening van je vak.

We hopen in ieder geval dat je het niet nalaat om ons bijv. op ledenvergaderingen te blijven bedienen van goede raad en daad waar dat zo mogelijk op zijn plaats is.

Henk